

NIEUWSBRIEF

Tuinders vereniging de Driessen

Nr. 3 2018

www.dedriessen.nl

tuindersverenigingdedriessen@gmail.com

en facebook Tuindersvereniging "DeDriessen"

Van de voorzitter.

Alweer de derde nieuwsbrief van dit jaar. Het was een fantastisch jaar dit jaar ; ik heb vele leden gezien met volle manden, bakken of kratten vol met groente en mooie bloemen. De start van dit jaar was zeer goed. In het begin beetje normale temperaturen en later in de zomer was het dan daarentegen bloed heet. Maar een tuinder zou geen tuinder zijn om er toch het beste van te maken. Door het vele sproeien en verzorgen van de planten is er goed geoogst.

Verder is er in de maand juli door verschillende leden een container geplaatst, zoals iedereen heeft gezien. De bedoeling van deze container is een gezamenlijke "rustplaats", waar je eens lekker kunt gaan zitten om wat te kletsen met andere leden. De container blijft gewoon open en biedt dan ook altijd toegang. Er zijn wel een paar regels!!

*houd de container schoon

*laat spullen hangen waar ze hangen

*de container is geen opslagplaats

Voor de container wordt nog een terras aangelegd. Dit zal in het komende jaar op de agenda staan. Verder laten we de container begroeien met klimplanten en er zal er een insecten hotel tegen de achterkant worden gebouwd.

Verder wens ik iedereen nog een mooi najaar toe op de tuin en veel lees plezier van deze nieuwsbrief.

Ceriel Bolwerk, voorzitter.



p.s.: Voor alle werkzaamheden, gedaan op het terrein en aan pompen, gereedschap en zo voorts, Dank!, commissieleden van de technische- en terreincommissie!

Wat anders:



Composthoop in het bos (zie hierboven)

Beste tuinders,

Wanneer u met uw kruiwagen naar het bos gaat, wilt u dan opletten dat u potjes, labeltjes, zakjes en andere zaken die niet verteren in het bos uit de composthoop laat.

Het is zo vervelend om tijdens een tuinwerkdag te moeten zeggen: “ laten we een rondje met z'n allen over de composthoop doen om de niet composteerbare zaken op te ruimen”. Dus mocht je zelf iets tegen komen, neem het mee naar huis en gooi het thuis weg in de vuilniszak.

Alvast bedankt voor uw hulp.

Met vriendelijke groet,
De terreincommissie.

Van de activiteitencommissie

Zaterdag 3 juni tussen 10.00 en 14.00 uur heeft de activiteitencommissie een ruilbeurs georganiseerd. Het was niet overdreven druk maar wel heel erg gezellig.

Inmiddels hadden enkele tuinders al eerder plantjes met elkaar uitgewisseld, maar de uitwisseling van tuin- en moes-ideeën gaf een extra cachet. Ook de mislukkingen werden uitvoerig besproken. Volgend jaar kunnen we dit misschien iets eerder organiseren. Het is in ieder geval de bedoeling om tuinders met elkaar in contact te brengen.



Helmine

Fietstocht op zondag 10 juni.

Het gezelschap van 10 personen verzamelde zich op zondag 10 juni bij het Catharina hof.

Natuurlijk begonnen we daar met koffie en thee. We hadden daar wel de hele middag kunnen vertoeven maar we kwamen om te fietsen, dus gingen we ook fietsen.

Eerste stop was bij het "tweede huis" in Nederasselt. Veel mensen hebben er vast wel eens van gehoord en het was dus leuk om de tuin te zien en een rondleiding te krijgen door het oude klooster. De tuin is helemaal opgedeeld in verschillende kleinere tuinen. Dat geeft een mooi en verassend effect.

Hierna zijn we (uiteindelijk) uitgekomen bij een Bed en Breakfast. De tuin was nog maar een jaar oud maar zag er nu al mooi en verassend uit. Er werd een leuk idee opgedaan voor een insecten hotel! We mochten ook nog even in B&B kijken. Ook hier stond de koffie en thee klaar net als in bijna alle tuinen.

Toen op naar de beeldentuin. Gelukkig wist Sjaak de weg zodat we niet de hele tijd op het kaartje hoefden te kijken. Het was een enorme tuin met mooie beelden. Alleen al de oprijlaan is net zo groot als ons moestuin complex. Joop was nog opgesloten in het toilet maar werd gelukkig wel gemist door de groep en natuurlijk weer bevrijd!

Ook werd er een hele strakke tuin aangedaan, waar het zoeken was naar een sprietje onkruid. Wat een werk besteden deze mensen aan de tuin! Ook de moestuin zag er prachtig uit en werd door iedereen goedgekeurd.

Daarna was het tijd om ff een terrasje te pakken met een hapje bij onze oud-moestuin-genoot Albertine en Frans. Wat een mooie plek hebben ze gevonden aan de dijk. Gezellig druk was het er. Gelukkig was de bediening niet zo snel zodat we weer goed uitgerust verder konden. Met een volle buik, hup weer op die fiets.



De volgende tuin was ook prachtig. Met een mooie natuurvijver aan de zijkant en een mooi opgebouwd tuinhuis. Ook hier is de liefde voor de tuin goed te zien. De eigenaren hadden een smal pad gemaakt over de lengte van de tuin. Dit was door de kleinkinderen omgedoopt tot het Pieterpad. Genoemd naar vader des huizes.



Hierna splitste de groep zich op, de ene had geen zin meer, de ander kon er geen genoeg van krijgen en weer een ander zat op hete kolen om bij de kleinzoon op bezoek te gaan.

Naar verluidt heeft een tuinder ook nog wat van onze ervaren moestuinders kunnen leren. Want hoe komt het toch dat je geen tomaten in je planten krijgt als je de bloemen eruit haalt...

Kortom een super gezellig dag. Volgend jaar weer!
Namens de activiteitencommissie: Caroline

Zaterdag 18 augustus.

Op deze dag hebben wij opnieuw weer de jaarlijkse open dag gehad en aansluitend een heerlijke barbecue. Tijdens de open dag stond het hek open en kwamen er, over de dag verdeeld, zo'n 25 personen onze tuinen bewonderen. Veel enthousiaste reactie gehad van deze bezoekers.

Deze dag hebben wij ook gebruikt om de tent gezellig aan te kleden voor de BBQ. Vanaf 17.00 uur kwamen zo'n 28 hongerig tuinders en partners genieten van de BBQ. Een hele gezellige en bijzondere middag en avond.

Tot slot heeft de activiteitencommissie op 9 september een middag georganiseerd om de aardappels van tuin 31, die gepoot waren om de grond te verbeteren en voor nieuwe verhuur klaar te maken. De verhuur is gelukt. De middag ging echter niet door vanwege te geringe belangstelling.

Met vriendelijke groet,

Helmine van Overbeek

Kransen maken

Op 11 juli had Helmine weer een prachtige avond verzorgd. Met een aantal mensen maakten we van lavendel, munt en laurier prachtige kransen.

Er was een goede kop koffie, meer dan voldoende materiaal en we hebben gezellig gekletst gewerkt, met prachtige resultaten:



Namens deelnemers aan diverse activiteiten zou ik op deze plaats Helmine willen bedanken, voor al haar werk voor en betrokkenheid bij onze activiteiten. We doen nooit vergeefs een beroep op haar!

Helmine, ga nog lang door en namens iedereen BEDANKT !!

Ook de **overige leden van onze activiteitencommissie** hebben zich weer goed geweed dit jaar. **Dank jullie wel!** Zonder jullie inspanningen kunnen we die leuke activiteiten niet doen!

Namens het bestuur, Dinie van Tuijn

Van het bestuur:

Loslopende honden!!

Met regelmaat krijgen we de melding dat er honden loslopen op het terrein. Ons verzoek en volgens huishoudelijk reglement(**artikel 10**) moeten honden aangelijnd zijn. Houd daar rekening mee!!

Graskanten.

Verder namens de maaiers van het gras zou het fijn zijn dat iedereen bij zijn of haar tuin **een stukje van 20 cm aan de buitenkant van tuin onkruid of gras vrij zou maken** . Dit is namelijk met het maaien zeer prettig. Mochten hier vragen over zijn neem dan contact op met Cerial Bolwerk

Winterklaar maken tuin!!

Zodra de blaadjes van de bomen zijn gevallen kan het opruimen van de tuin beginnen; dit zorgt dat je in het voorjaar lekker kunt starten met een schone tuin!!!

Enkele tips:

- *Zaai lege stukken tuin in met een groenbemester(zo voor kom je onkruid)
- *Zorg dat je tuin er opgeruimd uit ziet plastic en overig afval afvoeren.
- *Zet tunnels en lichte objecten vast zodat deze niet kunnen wegwaaien
- *De tuin bemesten.

Tuinwensen voor 2019:

Als u nog wensen hebt voor meer of minder moestuin in het komend seizoen, wilt u dat dan aangeven bij het bestuur (tuindersverenigingdedriessen@gmail.com), dan kunnen we er rekening mee houden bij de indeling.

Voor de agenda:

- Op **zondag 23 september** is er de gelegenheid een workshop “pompoeensnijden” te volgen op ons moestuincomplex. De workshop start om 11.00 uur en zal tot ongeveer 15.00 duren. Koffie en thee zal er zijn; voor uw boterhammetje zorgt u zelf. Kosten: € 8,00; opgeven via tuindersverenigingdedriessen@gmail.com
- Op **zaterdag 17 november** is onze werkochtend gepland. (9.30-12.30 uur). Mocht het pijpenstelen regenen, **dan wijken we uit naar 24 november** (a.u.b. ook in uw agenda zetten!)

Nog een mooi na-seizoen!!

